

# ULFBORG KIRKEBY AVIS

Grundlagt 2015

4. udgave, uge 17, 2016

## Kære Ulfborg Kirkeby borgere

Skrevet af Helle Manicus

Selvom vi i sidste udgave lovede en fortælling om Ulfborg Sparekasse og dennes betydning for vores sogn bliver vi nødt til, i denne udgave af Ulfborg Kirkeby Avis, at bruge spalteplassen på noget andet og lidt mere alvorligt. Historien om Sparekassen vil blive bragt senere, om alt går vel.

Vi har igennem de seneste år arbejdet hårdt på at få struktur på foreningsarbejdet i vores sogn. Vi har lagt to foreninger sammen og reduceret behovet for bestyrelsesmedlemmer fra syv personer i den ene bestyrelse og 10 personer (fem par) i den anden, til fem par i den samlede bestyrelse. Det var det samme hvert år til generalforsamlingerne, kun bestyrelserne dukkede op (næsten) og de der blev valgt ind, blev det som oftest med armen vredet om på ryggen. Ikke holdbart i længden, og det var det vi ønskede at ændre. Her efter generalforsamlingen sidder vi nu desværre kun fire par i den samlede bestyrelse og løser opgaver som der tidligere var 17 personer til at løse, så det har ikke haft den ønskede effekt, og det er SLET ikke holdbart i længden.

Vi har nu besluttet at stille tingene lidt på spidsen. Vi ønsker fortsat et levende sogn, med Sct. Hans, musik, Fastelavn, avis og fester i huset, men vi er trætte og vi kan ikke løfte det alene. Vi vil derfor bede Jer om at melde Jer ind i Foreningen (se anvisninger nedenfor) for at tilkendegive om I også ønsker det. Vi vil ud fra antallet af husstande, der melder sig ind, vurdere hvordan det videre forløb skal være, og i yderste konsekvens vurdere om Foreningen skal fortsætte.

For at blive medlem i foreningen skal I sende følgende oplysninger til [info@ulfborgkirkeby.dk](mailto:info@ulfborgkirkeby.dk):  
Kontaktpersonens fornavn, efternavn, mailadresse, telefon/mobil.  
Kontonummer til indbetaling af kontingent (100 kr. pr husstand): 7670- 5845370

## Nabohjælp i Kirkebyen

Skrevet af Gunnar Saxhaug

Trykfondens og Det Kriminalpræventive Råd har etableret institutionen Nabohjælp. Det går ud på, at en gruppe naboer går sammen om at tilmelde sig Nabohjælp. Efter tilmeldingen opretter du en sikret profil med e-mail og mobilnummer. Du får adgang til nabogruppens Ferie-/fraværskalender, som er sikret på samme måde som din online bankforbindelse. I kalenderen kan du se, om nabogruppens huse er "alene hjemme". Når du tilmelder dig, får du en

velkomstpakke med klistermærker, som kan sættes på din postkasse og indgangsdørene til dit hjem.

## Hvad gør Nabohjælpen?

Under dit fravær hjemmefra vil naboer sørge for at postkassen tømmes, at der kommer affald i din skraldespand, lave spor i sneen om vinteren, flytte lidt på genstande udendørs og mere. Generelt vil Nabohjælpen holde øje med dit hus, mens du er væk og sørge for at det ser ud som om du er hjemme. Nabogruppen vil også være vagtsom overfor fremmede, som viser interesse for området, så alle kan føle sig trygge – både når de er ude og hjemme. Det kræver ikke meget at blive en del af Nabohjælpen. Gå til [www.nabohjelp.dk](http://www.nabohjelp.dk). Her finder du al information du behøver og et skema, så du kan tilmelde dig og dine naboer.

## Lidt om vores kære ven

Skrevet af Showbisserne

Olsen var en ven af alle der kom forbi hans vej. Han havde altid tid, kunne lytte og sætte tingene i perspektiv. Han fik én til at føle, at man kunne alt, at man var unik og værdsat. Hans syn på mennesket var meget beundringsværdigt, han så alt det gode i mennesker og så at alle mennesker var lige meget værd. Olsen havde en fantastisk evne til at få folk til at lytte, når han fortalte nogle af hans sjove og skønne små historier. En af de ting Olsen satte meget pris på var foråret – de små ting der skete i naturen omkring ham. Han værdsatte de små ting og han væremåde var beroligende – det kan vi alle tage med videre. Hans syn på livet og de små ting, er meget beundringsværdig for han så tingene og menneskerne som de var og accepterede at vi alle er forskellige.

## Showbisserne og musik

Han elskede musik og var meget bred i hans smag: det var alt fra den sørgelige græske musik, de frække gamle danske numre til rock og ny musik. Han elskede sjov og gøgl, og var gennem flere år "cirkusdirektør" for Showbisserne i Kirkebyen. Han pressede af og til hans showbisser ud i ting, som de ikke lige troede de kunne, men han troede på dem! Til disse shows kom han frem med den ene gode ide efter den anden – her kan nævnes Rositta (den talende mus), Olsen i balletkostume og ikke at forglemme hans dejlige Kirkebysang, som han optrådte med nogle gange – han elskede sognet og hans venner omkring ham. Olsen elskede tulipaner, musik, lakrids og lagkage, men frem for alt mennesker.